

2022

Actie
Kerkbalans



Oranjekerk

Tweede van der Helststraat 1-3
1073 AE Amsterdam
(020) 679 55 59
oranjekerkamsterdam.nl

Geef voor je kerk!

Amsterdam, januari 2022

Geacht gemeentelid,

Onze Oranjekerk wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten, omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor hun omgeving, dichtbij en ver weg. Een plek waar je inspiratie vindt, waar verbondenheid is en waar iedereen meetelt. Samen met u zetten we ons daar enthousiast voor in.

Bijvoorbeeld met doordeweekse activiteiten: onze kapel staat open voor voorbijgangers die rust zoeken of een kaarsje willen branden. Het Leger des Heils verkoopt vintage kleding in onze inloopruimte. Via Eetcafé Van de Kook en Stichting Philadelphia vinden mensen met een verstandelijke beperking bij ons zinvolle dagbesteding. Met hen en door onder andere onze buurtmaaltijden vormen we een gastvrije kerk. Dat geldt ook op zondag: de diensten zijn laagdrempelig mét een goed verhaal en er is koffie voor iedereen.

We zijn dankbaar voor uw betrokkenheid, inzet en financiële bijdrage waarmee we allerlei activiteiten in onze gemeente kunnen organiseren. **Doet u daarom ook dit jaar mee aan Actie Kerkbalans?**

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening **NL90 RABO 0373741472 t.n.u. Protestantse Gemeente Amsterdam** onder vermelding van het 16-cijferig kenmerk op de acceptgiro.

Uw bijdrage is volledig bestemd voor de Oranjekerk. Overboeken via 'MijnPKA' kan ook. Graag zelfs!

U kunt hiervoor een account aanmaken via protestantsamsterdam.nl/mijnpka.

Uw persoonlijke wachtwoord vindt u op het serviceformulier.

Met vriendelijke groet,

Yme Enserink,

penningmeester Oranjekerk



Geef voor je kerk

...Geef om de Oranjekerk!

Bericht van uw predikant

Een kerk is in balans als ze van betekenis is voor betrokkenen én voorbijgangers, als ze een betekenisvolle plek is op zondag en doordeweeks én als haar uitgaven gelijk zijn aan haar inkomsten.

In 2021 heeft de kerk nieuwe kantooruimte gekregen en is in de kerktoren een rouwkamer ingericht. Het plan voor het aanstellen van een 'buurtdominee' krijgt steeds meer vorm. Een gebouw dat zo vaak open is, vraagt behalve om een kopje koffie ook om een luisterend oor. In de buurt staan we steeds meer bekend als een gastrijke plek, ook dankzij de inzet van de medewerkers van Philadelphia.

Ondertussen vormen de kerkdiensten en activiteiten een bron van inspiratie.

Mensen ervaren de Oranjekerk als:

- een warm bad, niet claimerig of dwingend, maar gastrijk en open;
- een mooie gemeenschap, je steekt er wat op, komt tot rust;
- een gebouw waar iedereen welkom is, er is een enorme diversiteit, cultureel en sociaal;
- een plaats met ruimte voor geloofsragen en kwetsbaarheid.

Telkens klinkt daarbij de wens dat deze plek voor meer mensen vindbaar en van betekenis kan zijn én in de toekomst kan blijven bestaan.

Daarom vraag ik uw bijdrage: laat anderen kennismaken met de Oranjekerk, nodig ze uit! En geef voor de Actie Kerkbalans!

Jantine Heuvelink
predikant Oranjekerk



Heeft u vragen over Actie Kerkbalans?

Neem gerust contact op met onze penningmeester **Yme Enserink**, y.enserink@tele2.nl

Uw vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar

leden@protestantsamsterdam.nl



www.protestantsamsterdam.nl

IBAN NL90 RABO 0373741472
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Oranjekerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.



Protestantse Kerk Amsterdam